

Vakantiegevoel, chocolade en springkastelen



By Ester Torres Falcato Simões | 15/05/2015 | Gespot op de markt, Haddekdagewete, Kinderen, Lekker Tafelen | No Comments



Waarom wachten op de zomervakantie?! De leuke marktjes en evenementen schieten nu al als paddenstoelen uit de grond. Lekker eten en muziek, veel moet er aan zo een concept niet gesleuteld worden!

Vakantie op 't Zuid is het nieuwste paradepaardje van Fiesta Europa. De naam van het evenement is een knipoog naar de hippe wijk waar ze hun tenten opslaan: de gedempte Zuiderdokken op 't Zuid. Voor de vakantiesfeer zorgen enkele opmerkelijke standhouders die afzakken naar Antwerpen. Bij *Pasar*, een Nederlands-Maleisische organisatie, waan je je op een Aziatische sfeermarkt, iets verder dingt een stevige delegatie Italiaanse chocolademakers naar de hand van ons, verwende Belgen als het op chocolade aankomt en uiteraard zorgde Fiesta Europa zelf voor meer dan vijftig standjes met ambachtelijke producten uit heel Europa.

Uitgetelde bezoekers kunnen zich neervlijen op een van de strandstoelen op de IJgweide en een concertje meepikken. De jongsten mogen voor drie euro ravotten op maar liefst vijf springkastelen in het kinderdorp. De organisatie 'Art for education' stort een deel van die opbrengst door naar de slachtoffers in Nepal.

Pikt je graag wat kunst mee? Op de Waalsekaai zie je de ronde muur van het museum voor hedendaagse kunst (MUHKA) al of spring binnen op nummer 47 bij het fotomuseum. Loop nog wat verder en zet je op de blauwe steen aan de Schelde. Met dit mooie weer komt menig stadsmens er zitten met een geïmproviseerde barbecue of uiteraard een hapje vanop de markt!